

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

## ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

# Οι παροχές που μοίρασε η κυβέρνηση είναι ακριβές ασπιρίνες

**Πόσο κοντά μπορεί να βρεθεί ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα λογικής, υπευθυνότητας  
και συνέπειας λόγων και έργων με τον καιροσκοπισμό του κυρίου Τσίπρα;  
Η συνάντησή τους μόνο τυχαία, περιστασιακή και στιγμιαία μπορεί να είναι**

Στη ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΖΟΥ  
polizou@etomanifesto.gr

**Δ**ιαρκείς θα είναι οι εντάσεις στα πανεπιστήμια, σύμφωνα με τη Χαρά Κεφαλίδη, η οποία θεωρεί ότι η κυβέρνηση και η υπουργός Παιδείας εγκλωβίστηκαν στις εξαγγελίες τους για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία με συνέπεια να δώσουν στους διαφωνούντες τη δυνατότητα να μετατρέψουν σε ρινγκ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκκαθαρίζει ότι δεν είναι εφικτή η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ εκφράζει τον προβληματισμό της για τον κειμώνα που έρκεται, διδει καρακτηρίζει ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την ενέργεια και την ακριβεία.

Είναι ανεξέλεγκτος ο Ερντογάν, κυρία Κεφαλίδη, ή μήπως βρίσκει και τα κάνει;

Η τακτική διαρκούς έντασης της Τουρκίας στις σκέσεις της με τη κώρα μας είναι ο δρόμος που έχει επιλέξει ο πρόεδρος Ερντογάν να κινηθεί έως τις εκλογές. Σε αυτήν την επιλογή την λεπτουργεί ανάμεσα σε κρεσέντο και νταμινούέντο, αναλόγως της συγκυρίας και του κοινού στο οποίο κάθε φορά απευθύνεται. Το ανεξέλεγκτο της συμπεριφοράς του παρουσιάζει μια χρονικότητα, οπότε υπό αυτήν την έννοια αποκτά για εμάς προβλεψιμότητα. Η διακοπή στοικεώδους επικοινωνίας, που επέλεξε ο κ. Ερντογάν, είναι μια αρντεική εξέλιξη που εμπεριέχει κινδύνους τους οποίους η Ελλάδα οφείλει να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει. Το κλεδί για εμάς είναι η ενότητα, η ψυχραμιά και η σταθερότητα. Η κώρα μας μέχρι τώρα –με πάσοντας σημασίας παραφωνίες– έκει αποδειξεί ότι μπορεί να απαντά με σοβαρότητα και σύνεση στο αυξητικά φορτιζόμενο κλίμα στα Ελληνοτουρκικά. Η καραμάδα που άφησε στην ποποβέτση του κ. Καλίν είναι στο πλαίσιο της υιοθετημένης τακτικής της γείτονος, που δεν «βρίσκει και κά-

νει», όπως λέτε, δοκιμάζει τα όρια της και τα δικά μας αισφαλώς.

Υπάρχει εθνική ενότητα απέναντι στα τουρκικά fake news και τις απελές:

Αλίμονό μας αν δεν υπάρχει. Είναι πάντα κράσιμη η κριτική σε επιμέρους ζητήματα κειμερισμών στα Ελληνοτουρκικά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει Ελληνίδα και Ελληνας πολιτικός στο δημοκρατικό φάσμα που δεν προτάσσει, πάνω και πέρα από όλα, τη διατήρηση της εθνικής ενότητας. Μπορεί για εκαποντάδες ζητήματα να «τρώμε» τα μουστάκια μας εντός και εκτός Κοινοβουλίου, αλλά με την εθνική μας ακεραιότητα και κυριαρχία δεν παιζουμε. Όπως σας είπα, είναι άλλο οι διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις του κάθε κομμάτος και οι επιμέρους διαφωνίες και άλλο ο διακινδύνευση της εθνικής ενότητας. Σε αυτές τις επιμέρους διαφωνίες εντάσσω και την άστοχη επιμονή της αιώνιαττης αντιπολίτευσης πρόσφατα, στο ζήτημα της νησιάδας του Εβρου.

Σας καλύπτουν οι παροχές της κυβέρνησης για την ενέργεια και τη θέρμανση;

Είναι προφανές ότι δεν καλύπτουν κανέναν. Άλλωστε, ούτε η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι μοιράζονται τα ομολογουμένων όντα ασήμαντα επιδόματα - βοηθήματα θα λύ-

**Από την πρώτη στιγμή που  
η κυβέρνηση εξήγγειλε τη  
δημιουργία Πανεπιστημιακής  
Αστυνομίας, είχαμε εποπτώνει  
ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό  
κλίμα διαρκούς αντιπαράθεσης**

αι το πρόβλημα. Οι παροχές που μοίρασε είναι οι ακριβές ασπιρίνες, που είναι αμφιβόλιο αν θα ανακουφίσουν τους πολίτες πρόσκαιρα μόνο, έστω και για το επόμενο δύσοσμο τρίμηνο. Στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Λαλαγής έχουμε διατυπώσει προτάσεις για την αντιμετώπιση της γενικευμένης ακριβείας με μέτρα που μπορούν να κτυπήσουν τη ρίζα του προβλήματος. Τα πρόσκαιρα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης θα μπορούσαν να γίνουν πραγματική λύση για τον επερχόμενο κειμώνα μόνο αν συνδιαστούν με την τουτόχρονη θεομηκή αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και τη στοκευμένη μείωση της φορολογίας. Η μείωση κυρίων των έμμεσων φόρων, όπως του ΦΠΑ που εξανεμίζει τα μικρά και μεσαία εισοδήματα –αυτά δηλαδή που κυρίως πλήττονται–, είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Μέχρι σήμερα η κυβέρνηση κάνει πως δεν ακούει. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι αυτή η παροχή θα βιοθήσει μόλις πιάσουν τα πρώτα κρύα. Τότε όμως θα είναι αργά.

Πώς θα αντιμετωπίσουν οι Δραμινοί τον κειμώνα; Είστε η περιοχή με τις καμπλότερες θερμοκρασίες...

Αυτή είναι και δική μου απορία, όπως και όλων των Δραμινών! Η κυβέρνηση κινείται λαμβάνοντας υπόψη τις συνήθεις και μερινές θερμοκρασίες του κράτους των Αθηνών. Ελλάδα όμως δεν είναι μόνο η Αθήνα. Εδώ και μία εβδομάδα οι βραδινές θερμοκρασίες στα Κάτω Νευροκόπι Δράμας είναι 1 - 6 βαθμοί Κελσίου και έχουμε αρκίσια δύνη να ανάβουμε τη σόμπας, τα καλοριφέρ, τα τζάκια κ.λπ. Η μεγάλη διάρκεια του κειμώνα και οι καμπλές θερμοκρασίες, κυρίως από τον Οκτώβριο μέχρι και την άνοιξη, είναι κάτι που μπορεί να μην αγγίζει την Αθήνα και τη νότια κώρα, την ίδια ώρα όμως η ανάγκη κάλυψης των αναγκών θέρμανσης για πολλές περιοχές είναι ήδη παρόύσα και κατεπείγουσα. Ωστόσο, η ακριβεία στα καύσιμα θέρμανσης, ακόμη και στα καυσόξυλα, έκει εκτοξεύεται και πά-





διαφριζόμενη γενναία στήριξη της πολιτείας, τα επιδόματα θέρμανσης είναι ανίκανα να προσφέρουν πραγματική λύση στις ανάγκες των πολιτών.

#### Είναι ερητές οι υποσκέσεις του ΣΥΡΙΖΑ;

Οχι βέβαια! Οκι χωρίς να ξαναγυρίσουμε στην εποκή που νομίσαμε ότι στη κώρα μας ευδοκιμούν τα λεφτόδεντρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, συναγωνιζόμενος τις παρακές της κυβέρνησης, θέλησε να τάξει άλλο μια φορά λαγόγυς με πετρακίδια. Είναι η ίδια τακτική του 2015 που τον είχε φέρει στην έξουσια. Μόνο που ουδείς πλέον είναι ανυποψίαστος. Στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αυτό θα υπενθυμίζουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα στους πολίτες. Είναι απογοητευτικό το κόμματα να μη μοθαίνουν από τα λάθη τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ύστερα από μια τετραετία στην έξουσια, που προσπάθησε να πείσει τον ελληνικό λαό ότι «το ζητικόνδύνως», είναι μια νέα κανονικότητα και το «εμεγάλλον» αναστάτωση - ωραία κατάσταση» έχει ενδιαφέρον ως πολιτική πρακτική - ειδικά στην πλάτη και την ταύτη του ελληνικού λαού, προσποθεί να κάνει comeback με παλιά συνταγή, χωρίς ίκνος αυτοκρατικής για το παρελθόν του. Περιμένουμε τουλάχιστον περισσότερη ευρηματικότητα.

Εκείς έρθει κοντά με την αξιωματική αντιπόλεσην μετά τις εξελίξεις με τις παρακολουθήσεις;

Πόσο κοντά μπορεί να βρεθεί ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα λογικής, υπευθυνότητας και συνέπειας λόγων και έργων με τον καιροακοπισμό του κυρίου Τσίπρα; Η συνάντηση τους μόνο τυκά, περιστασιακή και στιγματική μπορεί να είναι. Πιο πρόσφατο παρόδειγμα, η ιστορία των παρακολούθωσην που φέραμε στο φως. Έμαια ευκαιρίας, έστω και δανεικής για τον ΣΥΡΙΖΑ, πήρε τη μορφή «αρπακτή στα γρήγορα», για να φτάσει πρώτην υπουργοί και στελέχη του να αποκαθηλώνουν τον αρκηγό τους, που παρακολουθούσαν τους δικούς του ανθρώπους και την ίδια ώρα άλλοι υπουργοί του είναι υπόδικοι στο Ειδικό Δικαστήριο για προσπάθεια ελέγχου και άλωσης του Τύπου. Γιρίζοντας πιον στον χρόνο να θυμηθούμε: Το 2014 όπου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε καταλάβει ότι δεν γίνεται με «ένα όρθο» και έναν νόμος να καταργηθούν μυμάνια. Το 2015 είκαν αυταπότες και θα υλοποιούσαν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Το 2016 δεν είκαν ανταπθεί ότι με δημοψηφίσματα δεν λύνονταν οικονομικά προβλήματα και τελικά υπέγραψαν το δικό τους νέο και ακρείσιμο μνημόνιο. Είκαν όμως

καταλάβει και αποδεκτεί τη συνεργασία με το ακροδεξιό κόμμα του κ. Καμμένου, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή το μεγάλο τους όραμα: να ελέγχουν τους αρμούς της έξουσιας. Η προσάργιση του χώρου μας από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καν τη λεπτότητα ενός φλερτ.

Η ακαδημαϊκή χρονιά έκει αρκίσει με εντάσεις. Πού οδηγείται η κατάσταση στα πανεπιστήμια;

Από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση εξίγγιει με τυμπανοκρουσίες τη δημιουργία Πανεπιστημιακής Αυτονομίας, είκαμε επισημάνει το απρόσφορο του μέτρου, επιμένοντας ότι είναι λάθος, κυρίως γιατί δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα διαρκούς αντιπαράθεσης στον ακαδημαϊκό χώρο που δεν κρείζεται κανείς, και οπωσδήποτε δεν έκει τίποτε να προσφέρει στην απρόσκοπη λειτουργία του δημοσίου πανεπιστημίου. Αντίθετα, από τότε είκαμε προτείνει την υλοποίηση ολοκληρωμένων μέτρων ασφάλειας των ΑΕΙ, με ευθύνη των διοικήσεων τους και αρωγή της πολιτείας. Διυτυχώς, η κυβέρνηση και η αρμόδια υπουργός Παιδείας, εγκλωβισμένη στις προεκλογικές άκοπες εξαγγελίες της, επέμενε στην αρκική θέση της. Οι πρόσφατες εντάσεις είναι αυτό που θα ζήσουμε το τρέικον ακαδημαϊκό έτος ως το αναμενόμενο αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής, που αντιλαμβάνεται τον πανεπιστημιακό χώρο ως ρινγκ για σύγχρονη μετρική τελικής πτώσεως. Μπορούσαμε πολύ καλύτερα και πολύ αποτελεσματικότερα να διασφαλίσουμε μια καλή ακαδημαική χρονιά κραυγαλέα φοιτητικά κινήματα αποτελούμενα από «φοιτητοποτέρες» εναντίον των ανέτοιμων και υποβοηθούμενων ΟΠΠΗ που η παρουσία τους είναι υπερβολική όταν δεν κρείζεται και ανεπαρκής όταν είναι αναγκαία.

Υπάρκουν ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη Δράμα;

Διυτυχώς, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των τοπικών φορέων, τις αυτοδιοίκησης, των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Δράμας από το 2020, η εικόνα του νοσοκομείου Δράμας δεν έχει ουσιαστικά βελτιωθεί. Θέσεις ειδικοτήπων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού προκρύπωσανται, αλλά μένουν ορφανές, χωρίς να τις επιλέγουν οι υπωφύφιοι. Οι μεγάλες απαιτήσεις του έργου που καλούνται να υπηρετήσουν, οι ανεπάρκειες του νοσοκομείου, σε συνδυασμό με τη συγκοινωνιακή απομόνωση του νομού Δράμας, είναι παράγοντες που συντίνονται σε μια δύσκολη ολίθια που η κυβέρνηση κάνει πώς δεν βλέπει: το νοσοκομείο της Δράμας δεν είναι μια ελκυστική επιλογή για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Για την ακρίβεια, είναι η τελευταία επιλογή. Αυτό μπορεί να ολλάξει μόνο με παροχή κινήτρων. Η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο δεν κρείζεται να ανακαλύψει τον τρόχο. Και μόνο η μετατροπή του νοσοκομείου και η ένταξή του σε αυτά που καρακτηρίζονται άγονα είναι μια λύση που μπορεί να προσελκύσει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για κάλυψη των αναγκών της περιοχής. Εμείς το λέμε, το υπουργείο ακούει;

**Μπορεί για εκατοντάδες  
ζητήματα να «τρώμε τα  
μουστάκια μας» εντός και εκτός  
Κοινοβουλίου, αλλά με την εθνική  
μας ακεραιότητα και κυριαρχία  
δεν πρόκειται να παιξουμε**